

Koningsdagdienst

26 april 2026

Thema

“King of kings”

Welkom

Samenzang: Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer

Samenzang: Hoe groot zijt Gij – Kees Kraayenoord

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: O Heer, hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Woord van welkom

Gebed

Samenzang: Heer ik prijs Uw grote naam – De Wegwijzer arrangement

Heer, ik prijs uw grote naam,
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
Die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote naam.

Heer, ik prijs uw grote naam,
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
Die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote naam.

U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote naam.

U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
Uit het graf weer opgestaan.

Heer, ik prijs Uw grote naam.
Heer, ik prijs Uw grote naam.
Heer, ik prijs Uw grote naam.
Heer, ik prijs Uw grote naam.

Bijbellezing:

Matteüs 22: 1-14 /
gelezen door Durkje Aafke Buikema

Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: 'Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren eropuit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen.

Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: "Zeg tegen de genodigden: 'Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!'" Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: "Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt."

De dienaren gingen de straat op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, en hij vroeg hem:

"Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?" De man wist niets te zeggen.

Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: "Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren."

Samenzang: Geprezen Zij God Eb <https://www.youtube.com/watch?v=pYLtQlnshzw&t=7s> vanaf 21:49

Moment voor de kinderen – King of Kings and Lord of Lords

Samenzang: De kracht van Uw liefde

Heer ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan Uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mijn vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

(Refrein 2x)

Houd mijn vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Overweging – ds Karel van Wijngaarden

Samenzang: Prijs de Koning

Heer, wij dwaalden in het donker,
zonder hoop, zonder licht,
maar U kwam vanuit de hemel;
vol van liefde was uw blik.
Om de wet en de profeten
te vervullen kwam Gods Zoon;
uit een jonge maagd geboren,
in een stal, ver van zijn troon.

Refrein:

Prijs de Vader, Zoon en Geest.
Prijs de Koning, Drie-in-één;
God vol glorie, Majesteit.
Prijs de Koning tot in eeuwigheid.

Om het koninkrijk te brengen,
zocht U wie naar U niet zocht;
zo hebt U verloren mensen
door uw kruisdood vrijgekocht.
U dacht zelfs in al uw lijden
aan de hoop die vóór U lag;
want uw dood zou ons bevrijden,
Jezus, alles is volbracht!

(Refrein)

Met de adem ingehouden
keek de hemel 's morgens vroeg
hoe de steen werd weggerold
en het Lam de dood versloeg.
Doden kwamen uit hun graven,
mens en engel stond versteld;
wie in Hem geloven, juichen,
door de Vaders macht hersteld.
Zo is Christus' kerk ontstaan,

(Refrein 2x)

Prijs de Koning tot in eeuwigheid.

Moment voor de jongeren

Aankondiging collecte voor Help mij leven – Timo van 't Ende

Great is His faithfulness (luisterlied)

F<https://www.youtube.com/watch?v=hHg6Qa5UO-c>

Gebeden

Fryda de Graaf/Rennie Klijnstra/Timo van 't Ende/
Karel van Wijngaarden Afsluiting met een gesproken Onze Vader door
iedereen

Afsluiting en zegen – Timo en Karel

Samenzang: Zegekroon

U zult altijd voor ons strijden;
U hebt steeds Uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap:
Heer, U draagt de zegekroon,
U, mijn Helper en Beschermmer,
U, mijn Redder en mijn Vriend.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Waar Uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor Uw troon.
Waar U bent, verstilt de onrust,
want U draagt de zegekroon.
Vul dit huis nu met Uw glorie,
vul ons hart met heilig vuur.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Refrein:
Halleluja! Jezus overwon.
Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem,
Die de wereld verwon.

U zult altijd voor ons pleiten;
U zocht door tot U ons vond.
En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegekroon.
U bent Jezus, de Messias,
Die de wereld redding biedt.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon;
U overwon, U overwon!

Aan het kruis leek U verslagen,
maar U hebt de dood onttroond;
zelfs het graf kon U niet houden,
want U draagt de zegekroon.

(Refrein)

Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon;
U overwon, U overwon

Samenzang: Wilhelmus vers 1 en 6

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
Uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Aankondiging in beeld gratis koffie en concert